

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67<sup>η</sup>**

**Ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2013-2014**

Πρὸς  
τοὺς μαθητὰς καὶ μαθητρίας  
τῶν Δημοσίων Ἐκπαιδευτηρίων  
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ μιᾶς νέας σχολικῆς χρονιάς καί, ὅπως κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα, συγκεντρωθήκαμε γιὰ νὰ τελέσουμε τὸν καθιερωμένο ἀγιασμό καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ στείλει τὴν εὐλογία καὶ τὴν Χάρη Του σὲ ἐσᾶς καὶ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές σας, προκειμένου νὰ διανύσετε τὴν χρονιὰ αὐτὴ μὲ υἰεία, φώτιση καὶ διάθεση γιὰ μάθηση καὶ γνώση.

Ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι, κάθε νέο ξεκίνημα καὶ κάθε καινούργια ἀρχὴ γεμίζει τὶς ψυχές τῶν ἀνθρώπων ὄχι μόνον μὲ αἰσιοδοξία ἀλλὰ καὶ μὲ ἐλπίδα, προσμονὴ καὶ προσδοκίες γιὰ κάτι καλύτερο καὶ ὠραιότερο.

Καὶ ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν αἰσιοδοξία καὶ αὐτὴν τὴν ἐλπίδα καὶ τὶς προσδοκίες θέλω νὰ σᾶς ζητήσω νὰ ἔχετε μέσα στὴν καρδιά σας καὶ ἔτσι νὰ ἔρχεστε κάθε μέρα στὸ σχολεῖο, νὰ παρακολουθεῖτε τὰ μαθήματα, νὰ διαβάσετε καὶ νὰ ἀγωνίζεσθε πάντοτε γιὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ τὰ καλύτερα.

Ποτὲ μὴν ἀφήσετε τὸν ἑαυτό σας νὰ ἀπογοητευθεῖ ἀπὸ τυχόν δυσκολίες ἢ ἐμπόδια καὶ νὰ τὰ παρατήρει ἔτσι εὐκόλα. Ἀντίθετα, μπροστὰ στὴν ὅποια δυσκολία νὰ συνεχίζετε μὲ μεγαλύτερο πείσμα καὶ ἐπιμονή

καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι στὸ τέλος θὰ βγεῖτε νικητὲς καὶ θὰ πετύχετε τοὺς στόχους σας.

Θέλω ὅμως ἀκόμη νὰ θυμᾶστε, παιδιά μου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ εἶναι προικισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ πολλές δυνάμεις καὶ δυνατότητες, ὅμως δὲν γίνεται νὰ τὰ καταφέρει στὴν ζωὴ του στηριγμένος ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸν ἑαυτό του. Χρειάζεται ὅπωςδήποτε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὴν Χάρη καὶ τὸ ἔλεός Του.

Γι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο τελέσαμε σήμερα τὸν ἀγιασμό καὶ γιὰ τὸν ἴδιον αὐτὸν λόγο σᾶς προτρέπω μὲ πολλὴ ἀγάπη, πρὶν ξεκινήσετε κάθε προσπάθειά σας στὸ σχολεῖο καὶ ὅπουδήποτε ἄλλοῦ στὴν ζωὴ σας, νὰ προσεύχεσθε στὸν Θεὸ μὲ Πίστη, νὰ ζητᾶτε τὴν βοήθειά Του καὶ νὰ εἶστε ὄχι 100% ἀλλὰ 1000% σίγουροι ὅτι ὁ Θεὸς θὰ σᾶς ἀκούσει καὶ θὰ εἶναι στὸ πλευρό σας, δίνοντάς σας ἀκόμη μεγαλύτερη δύναμη καὶ βοήθεια γιὰ νὰ ἀριστεύετε καὶ στὸ σχολεῖο καὶ σε ὅ,τι ἄλλο κάνετε αὔριο στὴν ζωὴ σας.

Νὰ εἶστε ἐπίσης βέβαιοι ὅτι μαζί μὲ τὸν Θεὸ θὰ εἶναι δίπλα σας οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς σας, προκειμένου νὰ σᾶς στηρίζουν καὶ νὰ συμπαραστέκονται στὸν ἀγῶνα σας, μὲ στόχο νὰ κατακτήσετε τὴν γνώση καὶ νὰ διαμορφώσετε ἰσχυρὸ καὶ ἠθικὸ χαρακτήρα, νὰ γίνετε σωστοὶ ἄνθρωποι καὶ ἔντιμοι Ἕλληνες πολίτες, γιὰ νὰ προσφέρετε ὅ,τι καλύτερο μπορεῖτε στὶς οἰκογένειές σας καὶ στὴν Ἑλλάδα μας.

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς σᾶς εὐλογῶ ἕναν ἕναν καὶ μία μία ξεχωριστὰ καὶ εὐχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά, σὲ ἐσᾶς, τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς καθηγητὲς σας, καλὴ, ἀγιασμένη καὶ εὐλογημένη νέα σχολικὴ χρονιά.



Μὲ πολλὲς πατρικὲς εὐχὲς  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

fo' φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας

† Ο Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἐορδαίας  
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ