

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82α

Ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2015-2016

Πρὸς
τοὺς μαθητὰς καὶ μαθητρίας
τῶν Δημοσίων Ἐκπαιδευτηρίων
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀξιωθήκαμε νὰ τελέσουμε καὶ ἐφέτος τὸν καθιερωμένο Ἀγιασμό, ποὺ κάθε χρόνο σηματοδοτεῖ τὴν ἀφετηρία, τὸ ξεκίνημα μιᾶς νέας σχολικῆς χρονιάς καὶ τὴν ἀρχὴ ἑνὸς πράγματι ἐλκυστικοῦ ταξιδιοῦ στὸν κόσμο τῆς γνώσης, τῆς μάθησης καὶ τῆς ὀλόπλευρης ψυχοσωματικῆς σας καλλιέργειας.

Δὲν εἶναι, ἀλήθεια, εὐκόλη ὑπόθεση ἢ κατάκτηση τῆς γνώσης, ὅπως καὶ κάθε εὐγενοῦς στόχου, ἀλλὰ γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο γίνεται καὶ γοητευτικὴ. Εἶναι ἄλλωστε γεγονός πῶς τὰ εὐκόλα τὰ βαριόμαστε γρήγορα, ἐνῶ τὰ δύσκολα κεντρίζουν συνεχῶς τὸ ἐνδιαφέρον μας καὶ μᾶς προκαλοῦν νὰ παλαίψουμε γιὰ νὰ τὰ κατακτήσουμε.

Ἔτσι καὶ ἡ μάθηση: θέλει προσπάθεια, ἀγῶνα, κόπο, θέλει κάποιες στιγμὲς καὶ θυσίες ἀλλὰ καὶ ἀφοσίωση στὸν στόχο μας, πάντοτε ὁμῶς μὲ σύστημα καὶ μέθοδο, προκειμένου νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ καὶ νὰ μᾶς δώσει πλούσιους τοὺς καρπούς της.

Ἐπιτρέψτε μου, παιδιά μου, στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ σᾶς θυμίσω καὶ νὰ φέρω μπροστά σας ὡς ζωντανὸ παράδειγμα τὴν μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἐθνικῆς μας Ὀμάδας Ἐφήβων τοῦ Μπάσκετ, οἱ παῖκτες τῆς ὁποίας, στὴν

ἴδια πάνω κάτω ἡλικία μὲ ἐσαῖς, ἐφέτος τὸ καλοκαίρι, ἀνέβηκαν στὴν κορυφὴ τῆς Εὐρώπης, κατακτώντας τὸ χρυσὸ μετάλλιο στὸ Πανευρωπαϊκὸ Πρωτάθλημα καὶ κάνοντας ὑπερήφανους ὅλους τοὺς Ἕλληνες.

Τί μᾶς διδάσκει αὐτὴ ἡ ἐπιτυχία; Μᾶς διδάσκει ὅτι κάθε εὐγενὴς καὶ ὑψηλὸς στόχος πετυχαίνεται μόνο μετὰ ἀπὸ πολλὴ δουλειά, συλλογικὴ καὶ ὁμαδικὴ προσπάθεια, θυσία καὶ αὐταπάρνηση. Τὰ παιδιά τῆς Ἐθνικῆς Ὀμάδας προπονήθηκαν πολὺ, κοπίασαν ἄλλο τόσο καὶ θυσίασαν ὥρες διασκέδασης καὶ ἐλεύθερου χρόνου, γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ πάρουν τὸ στεφάνι τῆς νίκης. Καὶ στὸ τέλος οἱ κόποι τους δὲν πῆγαν χαμένοι ἀλλὰ ἀναδείχθηκαν πρωταθλητές, νικητές.

Κι ἐσεῖς, παιδιά μου, στὴν ἀρχὴ τῆς νέας σχολικῆς χρονιάς, μὴν φοβηθεῖτε νὰ δώσετε τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ὄχι μόνο γιὰ νὰ βγεῖτε πρωταθλητές στὸν στίβο τῆς γνώσης, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ γίνετε πρωταθλητές στὴν ἀνθρωπιὰ καὶ στὴν ἀγάπη, προσφέροντας στὴν κοινωνία καὶ στὴν Ἑλλάδα, πάντοτε μὲ Πίστη στὸν Θεὸ καὶ ζητώντας τὴν εὐλογία καὶ τὴν Χάρη Του.

Ἡ Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα, ποὺ περνᾷ δύσκολες ὥρες τὰ τελευταῖα χρόνια, σαῖς χρειάζεται πραγματικά, ὄχι μόνον ὡς ἀξιους ἐπιστήμονες καὶ ἐπαγγελματίες, ἀλλὰ προπαντὸς ὡς ἀνθρώπους τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ προσφορᾶς.

Μὲ τίς σκέψεις αὐτὲς σαῖς εὐλογῶ ἕναν ἕναν καὶ μία μία ξεχωριστὰ καὶ εὐχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά, σὲ ἐσαῖς, τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς καθηγητές σας, καλὴ, ἀγιασμένη καὶ εὐλογημένη νέα σχολικὴ χρονιά.



Μὲ πολλὲς πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ