

**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ**

Τηλέφ.: 23850/28.860, ιστοσελίδα: [www.lmflorinas.gr](http://www.lmflorinas.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 1693

Φλώρινα, 8 Δεκεμβρίου 2023

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1η  
ἐπί τῇ διενεργείᾳ τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης**

**Nὰ ἀναγνωσθεῖ τὴν Κυριακὴν 10 Δεκεμβρίου ἀντὶ κηρύγματος**

‘Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Έορδαίας Εἰρηναῖος πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως μας.

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί

Προετοιμαζόμαστε νὰ ζήσουμε πνευματικὰ τὶς ἄγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων. Ὄλος ὁ κόσμος θὰ γιορτάσει τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ δεύτερου προσώπου τῆς ἀγίας Τριάδος τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ποὺ μόνο ἀπὸ ἀγάπη στὸν ἀνθρωπὸ ήρθε στὴ γῆ, ἔγινε ἀνθρωπὸς γιὰ νὰ λυτρώσει τὸν ἀνθρωπὸ καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσει στὸν οὐρανό. Ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης εἶναι ν' ἀγαπᾶμε χωρὶς ὅρια. Ἡ λέξη καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἀγάπης ἔχει παρεξηγηθεῖ στὴν ἐποχή μας. Γίνεται πολὺς λόγος γιὰ τὴν ἀγάπη ἀλλὰ τὸ περιεχόμενο τῆς λείπει ἀπὸ τὴν καρδιά μας. Εἶναι τὸ δυνατὸ καὶ κορυφαῖο αἴσθημα τῆς ζωῆς μας ποὺ ἀν ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὸν Χριστὸ τότε βιώνεται ὡς ἐγωκεντρικὴ κατάσταση ποὺ διαλύει τὴν μέγιστη ἀρετὴ τῆς ἀγάπης. Δόξα τὸν Θεὸ στὴν περιοχή μας, τῆς Φλωρίνης, τῆς Έορδαίας, τοῦ Αμυνταίου καὶ τῶν Πρεσπῶν ἔνιωσα ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα,

τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν καὶ τὴν ἀρχοντιὰν τῶν κατοίκων. Ή πηγαία  
ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν μας, ἐμπνέει τὴν τοπική μας ἐκκλησίαν νὰ  
λειτουργεῖ μέχρι σήμερα, ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια ἀλλὰ καὶ νὰ  
σχεδιάζει γιὰ αὔριο, συσσίτια, Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα ταμεῖα, Κεντρικὸ  
Φιλόπτωχο ταμεῖο, ἔκτακτες ἐπιχορηγήσεις σὲ ἀσθενεῖς γιὰ ἔξοδα  
νοσηλείας ἢ φαρμακευτικῶν ἀγωγῶν. Σὲ πολλοὺς ἀναξιοπαθοῦντες  
ἀδελφούς μας ἐνισχύει μὲ καύσιμη ὕλη, μὲ πληρωμὲς λογαριασμῶν μὲ  
διανομὲς προϊόντων. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἔργα δικά σας μέσα ἀπὸ τὴν τοπική  
μας Ἐκκλησία, ποὺ ἔξυπηρετούν καὶ καλύπτουν τὶς δικές σας ἀνάγκες καὶ  
δίνουν ἀξιοπρέπεια στοὺς δικοὺς σας ἀνθρώπους.

Γι' αὐτὸν ἀπευθύνομαι σήμερα σὲ ὅλους σας. Δὲν προσπαθῶ νὰ σᾶς  
πείσω ἐπειδὴ ἀκόμα δὲν μὲ γνωρίζετε. Οἱ ήμέρες τῶν ἀγιων  
Χριστουγέννων δίνουν τὴν δυνατότητα σὲ ὅλους μας νὰ προσφέρουμε κάτι  
περισσότερο στοὺς δικούς μας ἀνθρώπους ποὺ χρειάζονται τροφὴ ἢ  
χρήματα, ἢ νοσηλεία ἢ πάνω ἀπὸ ὅλα τὴν ζεστασιὰ καὶ τὴν φροντίδα τὴν  
δική μας. Άς γίνομαι ἐμεὶς γιὰ τοὺς συμπατριῶτες μας, τοὺς ἀδελφούς μας  
ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἢ θεραπεία γιὰ τὴν πληγωμένη ἀξιοπρέπειά τους, τὸ  
χαμόγελο γιὰ τὸν βουβὸν πόνο τους ἢ γιατρειὰ στὴν ξαφνικὴ ἀσθένεια  
τους, ἢ στήριξή τους στὸ ἐπαχθὲς οἰκονομικὸ δάνειο τους, ἢ παρέα στὴν  
μοναξιά τους.

Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους δὲν δυσκολευόμαστε νὰ σᾶς ζητήσουμε νὰ  
συμμετέχετε καὶ νὰ ἐνισχύσετε τὸν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ποὺ θὰ  
πραγματοποιηθεῖ στὰ χωριὰ στὶς 17 Δεκεμβρίου καὶ ἀπὸ 18 ἕως καὶ 19  
Δεκεμβρίου στὶς πόλεις.

Σᾶς παρακαλῶ όλόψυχα μὴν ἐνοχληθεῖτε, μὴν στεναχωρηθεῖτε. Ο  
Χριστὸς θὰ μᾶς ἀνταποδώσει στὸ πολλαπλάσιο ἀκόμη καὶ τὴν ἐλάχιστη  
συμβολή μας στὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης.

Μὲ εὐχαριστίες καὶ εὐλογίες πρὸς ὅλους σας.

Με εύχες γιὰ καλὰ Χριστούγεννα με κέντρο το Χριστό.

Ο Μητροπολίτης



Φίλος φιλαρινης Θεοφιλοπατριος

† Ο Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Έορδαίας  
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ