

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Άριθμ. Πρωτ.: 1730

Φλώρινα, 20 Δεκεμβρίου 2023

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

Ε Ι Ρ Η Ν Α Ι Ο Σ

ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ,

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

**Άγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητές αδελφές εν Κυρίω,**

**«Χριστός ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε»!**

Αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ ὑμνωδοῦ εἶναι ὅ,τι πιὸ εὐχάριστο ἔχω νὰ σᾶς πῶ ὡς εὐχή και ὅ,τι πιὸ ὁμορφο ἔχω νὰ σᾶς προσφέρω ὡς εὐλογία γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.

«Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε πάνω στὴ γῆ! Ὑψωθεῖτε!». Σηκωθεῖτε ὅσοι ἔχετε ἀποκάμει και εἶστε πεσμένοι ἀπὸ τὸ βάρος τῶν καθημερινῶν ζητημάτων τῆς ζωῆς και φορτῶστε στὸ δεῖο βρέφος τὸ φορτίο σας, διότι, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός:

«Ἐλάτε σὲ ἐμένα ὅλοι ἐσεῖς ποὺ εἶστε κουρασμένοι καὶ φορτωμένοι καὶ ἐγὼ δὰ σᾶς δώσω τὴν ξεκούραση».<sup>1</sup> Σηκωθεῖτε στηριζόμενοι στὴν ἀγία φάτνη ὅσοι γονατίσατε ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὶς ἀσθένειες. Σηκωθεῖτε ὅσοι ἰσοπεδωθήκατε ἀπὸ τὰ πάθη, τὶς ἁμαρτίες, τὶς ἐνοχὲς καὶ τὶς τύψεις. Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε καὶ ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο Θεό.<sup>2</sup> Σήμερα εἶναι Χριστούγεννα, ὄχι ἐπέτειος κάποιου ἱστορικοῦ γεγονότος, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου, ποὺ συμβαίνει διαρκῶς σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ γιὰ κάθε ἄνθρωπο. Γι' αὐτὸ ἐορτάζουμε φέτος καὶ κάθε χρόνο τὸ σωτηριολογικὸ ἐκεῖνο γεγονὸς τῆς Γεννήσεως, ἐπειδὴ πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ μπορεῖ νὰ σηκώσει καὶ νὰ ἀναγεννήσει τὸν πεσμένο σύγχρονο ἄνθρωπο.

Εἶναι, ὅμως, χρήσιμο νὰ διερωτηθοῦμε: «Σήμερα, δὰ ἐπιτρέψουμε στὸν Χριστὸ νὰ γεννηθεῖ»; Πίσω ἀπὸ τὸν ἀνούσιο διάκοσμο καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς μουσικοχορευτικὲς ἐκδηλώσεις, ὁ Χριστὸς ζητάει ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τοῦ δώσουμε αὐτὴν τὴν ἄδεια γιὰ νὰ γεννηθεῖ.

Ἄς ἐπιλέξουμε, λοιπόν, πῶς θέλουμε νὰ ζήσουμε αὐτὲς τὶς ἅγιες καὶ ξεχωριστὲς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας. Μὲ ρεβεγιόν, ταξίδια, βιτρίνες, φωτάκια, δέντρα καὶ γλυκά; Μὲ ἔθιμα καὶ λαϊκίζουσες παραδόσεις; Μὲ γεμάτα τραπέζια καὶ ξεχειλισμένους κάδους; Μὲ χορτασμένους ἑαυτοὺς, ἀλλὰ πεινασμένους ἀδελφούς; Ἡ μὲ τὸν Θεό, ποὺ σήμερα γεννιέται ὡς ἄνθρωπος καὶ γίνεται ἡ ἐλπίδα τῆς λύτρωσης καὶ ἡ βεβαιότητα τῆς σωτηρίας ὅλων μας; Ὁ κόσμος μας μὲ ἓνα τρόπο μπορεῖ νὰ ἀλλάξει· ὅταν ὁ Χριστὸς γεννηθεῖ στὴν καρδιά μας, φωτίζοντας τὴ σκέψη καὶ τὴ ζωή μας.

Ἄς διαλέξουμε ἐλεύθερα τὸν τρόπο ποὺ θέλουμε νὰ γιορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα. Τὰ γήινα ποὺ ἔχουν διάρκεια δώδεκα ἡμέρες ἢ τὰ πνευματικά, δηλαδὴ μιὰ οὐράνια πραγματικότητα, ἓνα βαθειὰ ἀνακαινιστικὸ βίωμα, μὲ πληρότητα θεϊκοῦ φωτός;

Ὅσοι μέχρι τώρα ζήσαμε χωρὶς τὸν Χριστό, ὅσοι ἀδιαφοροῦσαμε γι' αὐτὸν ἢ ὅσοι τὸν πολεμούσαμε μὲ λόγια καὶ πράξεις ἔχουμε μία εὐκαιρία νὰ τὸν καλέσουμε στὴ ζωή μας, γιὰ νὰ τὴν ἐμπιστευθοῦμε σὲ αὐτόν. Νὰ τοῦ ζητήσουμε τὴν εἰρή-

---

1 Ματθ 11:28.

2 Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, *Λόγος περὶ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου*, P.G. 25, 192.

νη, τὴν εὐδοκία καὶ τὴν χαρὰ ποὺ μᾶς ὑποσχέθηκε. Στὸ χέρι μας εἶναι ἂν δεχτοῦμε ὅλα ὅσα ὁ Χριστὸς μᾶς προσφέρει. Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἐάν, τελικά, δοῦμε καὶ λάβουμε τὰ δῶρα ποὺ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Χριστὸς κομίζει στὴ γῆ: τὴν ταπεινὴν, τὴν συγκατάβαση, τὴν ἀπλότητα τῆς φάτνης, τὴν σιωπὴ τῆς ἀσημαντότητας, τὴν ἀπειρὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ὅποιος βιώσει αὐτὲς τὶς μεγάλες ἀρετὲς τῶν ἁγίων Χριστουγέννων, μόνον αὐτὸς δὲ ζήσει καὶ δὲ χαρεῖ τὴ μεγάλη ἑορτὴ καὶ τὰ αἰώνια δῶρα της. Αὐτὸς δὲ δὲ χάσει τὴν ἀγάπη του, τὴν πίστη του καὶ τὴν ἐλπίδα του γιὰ ἓνα καλύτερο μέλλον, γιὰ μιὰ δίκαιη ζωὴ, γιὰ ἓνα τίμιο βίον, γιὰ μιὰ χριστοκεντρικὴ συμπεριφορὰ, ποὺ σημαίνει ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο.

Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου,

Εὐχομαι ὀλόψυχα νὰ γεννηθεῖ ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά μας, νὰ ἀναγεννήσει τὴν ζωὴ μας καὶ μὲ τὴ γέννησή του νὰ πεθάνει ὅ,τι κακὸ καὶ σκληρὸ ὑπάρχει μέσα καὶ γύρω μας.

**Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!**

Ὁ Ἐπίσκοπός σας,



† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας Εἰρηναῖος

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας Εἰρηναῖος